

Tanzania roept — en Happy Watoto bloeit

Maart 2026

Van 9 tot 17 maart reisden bestuursleden Fred Arp en Pete de Jager af naar Tanzania voor een lang verwacht bezoek aan Happy Watoto Homes and Schools. Het bezoek van november 2025 was door omstandigheden niet doorgegaan, dus de agenda was extra vol — en de verwachtingen hoog.

Met hen mee reisde Wim Smit, die workshops verzorgde voor zowel het management als het lokale bestuur. Het waren drukke, intensieve dagen vol inspirerende gesprekken, scherpe discussies en warme ontmoetingen.



Thuiskomen — ook al was je nooit weg

Een van de mooiste verhalen die Happy Watoto te vertellen heeft, is dat van gezinshereniging. Inmiddels zijn 52 kinderen teruggekeerd naar hun familie — en het einde is nog niet in zicht. Zo succesvol is dit traject, dat de Tanzaniaanse overheid Happy Watoto nu als voorbeeld ziet. De manager van het Ngorika home wordt zelfs uitgenodigd op lokale bijeenkomsten om zijn ervaringen te delen.

Maatschappelijk werkers houden de vinger aan de pols en begeleiden de gezinnen ook na de hereniging. Want de armoede is groot — dat valt niet te ontkennen. Maar wat je ziet, is mooier dan je zou verwachten: ouders, verzorgers én kinderen die er bewust voor kiezen om als gezin bij elkaar te blijven, ondanks alles.



De ondersteuning richt zich daarom steeds op praktische hulp: hoe vergroot je je kleine onderneming, je winkeltje of je boerderijtje? Hoe zorg je voor een stabiel inkomen? Want naast leren lezen en schrijven — ook dat blijft belangrijk — is het juist deze praktische kennis die gezinnen verder helpt. Op termijn wil Happy Watoto het aanbod van volwassenenonderwijs verder uitbreiden, zodat de kansen op een duurzame toekomst groeien.

Lezen, leren, lachen

Wie door de gebouwen loopt en de klassen binnenstapt, ziet een organisatie die bloeit. Alles is goed onderhouden, netjes en verzorgd. De sfeer in de klassen is vrolijk — leraren geven enthousiast les, sommigen zelfs zingend en dansend.



In de vorige nieuwsbrief was al te lezen over de opening van de nieuwe bibliotheek, een prachtige studieplek voor de kinderen. Maar tijdens dit bezoek werd er nóg een mooie ruimte ingericht: een hoekje vol storybooks en spelletjes, waar kinderen 's avonds en in het weekend kunnen lezen, spelen en samen zijn. Nog niet helemaal af, maar de belofte is er: een uitnodigende plek die kinderen aan het lezen krijgt.



De maaltijden zijn goed verzorgd en gevarieerd. Veel van de groenten en het fruit komen uit de eigen tuinen van Lerai en Kikatiti. Tijdens het bezoek werd ook gekeken hoe die tuinen nog beter en efficiënter benut kunnen worden — een bezoek aan Maua Mazuri, Tissue Culture Tanzania, kan daarin nieuwe inzichten brengen.



Nederlandse tieners in het hart van Afrika



Op 17 maart, de dag dat Fred en Wim hun reis afsloten, begon voor een groep leerlingen van het Corlaer College uit Nijkerk een avontuur dat ze nooit meer zullen vergeten.

Tien dagen lang leefden ze tussen de Happy Watoto kinderen in Ngorika. Twee aan twee deelden ze een kamertje. Hun docenten sliepen in het vrijwilligershuis. En dan: echt meedoen. Meekijken in de klas, meewerken op de boerderij in Lerai, mee op huisbezoek. Sporten in de stromende regen. Zingen en dansen in de avonduren. Vriendschappen sluiten over taalbarrières heen.

Ze maakten kennis met oud-leerlingen en met Bob Shuma, een van de oprichters van Happy Watoto in 1998. Hij vertelde op beeldende wijze het verhaal van het begin — soms moeilijk te verstaan, maar altijd gevoeld.

Het weekend bracht hen naar de Kiboko Lodge en hun eerste safari in het Arusha National Park. Maar veelzeggend was wat er daarna gebeurde: toen het tijd was om terug te gaan

naar de lodge, wilden de meesten het liefst meteen terug naar Ngorika. Naar de kinderen. Naar huis.

Op donderdag 26 maart was er een groot afscheidsfeest, georganiseerd door Peter Claver. Emotioneel, liefdevol, onvergetelijk. *Rafiki for life* — vrienden voor het leven.

Driver Allan bracht de groep met de schoolbus terug naar Kilimanjaro Airport. En daarmee zat het avontuur erop — al zal het in hun hoofd en hart nog lang voortleven.

Thuis gaan ze verder met fondsenwerving voor Happy Watoto. In mei sluit hun expeditie af met een groot benefietconcert.

Samen bouwen aan een toekomst

Het uiteindelijke doel van Happy Watoto is om op eigen benen te staan — gedragen door lokale sponsors en partners, met adviserende ondersteuning vanuit Nederland. Dat pad wordt bewandeld, stap voor stap.

Maar tot die tijd zijn de kinderen en gezinnen van Happy Watoto afhankelijk van donaties en giften. Elke bijdrage, groot of klein, maakt een verschil. Voor een kind dat naar huis mag.

Wil jij ook helpen?

Asante Sana, dankjewel !

Bankgegevens: Stichting Happy Watoto

IBAN: NL95ABNA0592137678

BIC: ABNANL2A

Namens het Nederlands bestuur (onbezoldigd)

Voorzitters Katharina Stenger en Pete de Jager

Penningmeester Fred Arp

Secretaris Pete de Jager

Salamu, Pete